



PROGRAMMA

Kerkennacht

Gouda 21 juni 2013

Welkom bij de Kerkennacht!

De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland, maar ook in diverse andere Europese landen, openen tal van kerken en gebedshuizen hun deuren voor hun burens en voor alle nieuwsgierige voorbijgangers. Kerkennacht vertelt verhalen bij gebouwen die anders alleen maar buitenkant blijven. Op deze manier worden kerken en gebedshuizen zichtbaar als plekken waar iets te beleven valt. Plekken die iets toevoegen aan de waarde van het leven. Als bezoeker aan de kerkennacht mag u meegenieten van waar kerken goed in zijn.

Een ongedwongen manifestatie in het centrum van Gouda waar circa 18 kerken en organisaties u van 19.00 – 01.00 uur gastvrij ontvangen. Elke kerk, elke geloofs-gemeenschap presenteert een eigen programma. Van 22.00 tot 23.00 uur vindt in de Sint-Jan het 'Tussendoor' plaats, een eigentijdse viering waar we elkaar zullen ontmoeten en de fakkel wordt doorgegeven aan Kerkennacht-Jong. Vanaf 23.15 uur vinden jongeren dan op een aantal locaties opnieuw een divers programma-aanbod.

Onze deuren staan wijd open, u wordt welkom geheten om op vrijblijvende wijze kennis te maken met wat er achter die fraaie deuren gebeurt, met wat kerkbetrokken stadgenoten bezig houdt, op zondagochtend of door de week. We hopen dat u ons wilt leren kennen en wilt proeven van wat er achter die kerkdeuren gebeurt. Wij zijn ook benieuwd naar u, willen graag met u in gesprek gaan en antwoord proberen te geven op uw vragen. Dit programmaboekje is onze uitnodiging en uw reisgids voor deze avond.

Namens de organisatie en alle vrijwilligers wens ik u een inspirerende avond.



Dick Vrijburg

voorzitter van de Raad van Kerken-Gouda e.o.

en diaken van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua

Puzzel

In elke deelnemende kerk is een letter opgehangen. Schrijf de letter die u er vindt in het vakje bij de betreffende locatie in dit boekje en ontdek een bemoedigend zinnetje! Als u de oplossing aan het eind van uw rondgang inlevert bij het Goudkistje XL, ontvangt u een aardigheidje.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Programma Goudse Kerkennacht

De Kerkennacht start op de ster voor het stadhuis op de Markt, in en om het Goudkistje XL.

18.00 - 18.20

Muziek op de Markt

18.20 - 18.30

Klokgelui van de Sint-Janstoren

18.30 - 18.45

Opening

- * Welkom door voorzitter Raad van Kerken-Gouda e.o.
- * Opening door burgemeester Milo Schoenmaker
- * Kinderkoor
- * Overhandiging Kerkennachtsymbolen aan vertegenwoordigers van deelnemende kerken

18.45 - 19.00

Uitwaaieren

Begeleid door muziek waaieren de symbooldragers en hun gevolg uit naar de twaalf Kerkennachtlocaties. Zij openen de deuren, plaatsen de symbolen en starten aansluitend de activiteiten op de diverse locaties.

19.00 - 19.45

Carillonconcert – Gouda onder een ‘geestelijke paraplu’

Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart speelt op het carillon van de Sint-Janskerk, eigentijdse improvisaties naast zestiende-eeuwse Psalmbewerkingen.

19.00 - 22.00

Activiteiten op 12 locaties, voor kinderen en volwassenen

Plattegrond met locaties blz. 4

Informatie per locatie vanaf blz. 6.

Het rooster met alle activiteiten kunt u [downloaden via www.rvkgouda.nl](http://www.rvkgouda.nl)

22.00 - 23.00

Tussendoor – Sint-Janskerk

Een ontmoeting van jong & oud in het hart van Gouda, in het schip van de Sint-Janskerk, als schakelprogramma naar Kerkennacht-Jong. Een levendige en vitale viering met herkenbare christelijke rituelen en te ontdekken nieuwe elementen. Muziek in verschillende stijlen – blended worship – en orgelmuziek: christelijk muziekcollectief Wave naast organist Christiaan Ingelse en diverse Goudse koren.

23.15 - 1.00

Kerkennacht-Jong

KKN8-Jong, een jongerenprogramma met veel activiteiten (herkenbaar aan geel kader) – zie volgende pagina!



(Kerk)gebouw

★ Goudkistje XL

- 1 Gebouw Leger des Heils
- 2 Christelijke Gereformeerde Kerk
- 3 Oud-Katholieke Kerk
- 4 Sint-Joostkapel
- 5 Remonstrantse Poortje
- 6 Gouwekerk
- 7 Gasthuiskapel Museum Gouda
- 8 Jeruzalemkapel
- 9 Hof van Sint-Jan
- 10 Sint-Janskerk
- 11 Arti Legi
- 12 Agnietenkapel

Adres

- Stadhuis op de Markt (ster)
- Turfmarkt 111
- Hoge Gouwe 141
- Hoge Gouwe 107
- Lage Gouwe 134
- Keizerstraat 2
- Hoge Gouwe 41
- Oosthaven 9
- Jeruzalemstraat 11
- Achter de Kerk 10a
- Achter de Kerk 15
- Markt 27
- Nieuwe Markt 100

Een overzichtelijk rooster met alle activiteiten kunt u downloaden van de website www.rvkgouda.nl

KKN8-Jong



De locaties van het programma van Kerkennacht-Jong zijn op het kaartje aangegeven met geel gekleurde pins. Je vindt de activiteiten ook op de pagina('s) van de betreffende kerk.

KKN8-Jong

23.15 – 01.00 UUR

Oud-Katholieke Kerk **Taizé-viering**

De liederen die gezongen worden in de oecumenische klooster-gemeenschap in Taizé gaan de hele wereld over. Andersom trek-ken jongeren vanuit de hele wereld naar Taizé om deel te nemen aan de ontmoetingen. Deze kerkennacht kun je ook in Gouda kennismaken met de manier van vieren van Taizé.

Gouwekerk **Krochtentocht**

Ontdek de onbekende plekken van de Gouwekerk, de krochten waar je normaal niet kunt komen.

Gouwekerk **Gospeltheek**

Gospel komt in soorten en stijlen. Welkom in de Gospeltheek!

Jeruzalemkapel **Kerk tussen oorlog en vrede**

De bouw van de Jeruzalemkapel is verbonden met de Kruistoch-ten, een periode uit de kerkgeschiedenis die veel oproept. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk positie moeten kiezen. In dit programma maak je kennis met de rol die de kerk heeft gespeeld in tijden van oorlog en vrede.

Hof van Sint-Jan **Kerkcafé**

Talks, drinks & music. Even bijkomen en bijpraten in de gezellige locatie van de Hof van Sint-Jan. Welkom in het kerkcafé!

Sint-Janskerk **Boilerroom**

Gebed en stilte zijn typisch christelijke rituelen. In de Boilerroom kun je kennismaken met een veelvoud aan creatieve vormen van gebed en verstillig. Kom kennismaken met het gebed of neem de tijd voor reflectie.

Sint-Janskerk **Dreamtalk**

Dromen over je toekomst en de leiding van God in je leven. In een gesprek van een kwartier kun je je dromen delen met erva-ren christencoaches die luisteren en waar mogelijk advies geven.

Sint-Janskerk **Ontmoet de Grondlegger**

Wat als de Grondlegger van het christelijk geloof vandaag langs kwam? In de film 'Het bezoek' komt Jezus op bezoek in een hedendaagse kerk met confronterende en hilarische momenten als gevolg.

Sint-Janskerk **Faith-RUSH**

Een programma dat draait om kernen van het christelijk geloof. *Receive*, ontvang wat we gekregen hebben, zoals de schepping. *Understand*, begrijp het doel van ons leven. *Share*, deel wat je raakt. *Heaven*, de hemel, het perspectief op, de verwachting van een betere wereld.

Het KKN8-Jong programma wordt verzorgd door jongeren uit diverse kerken en is georganiseerd door STEP, Protestants Jongerencentrum Gouda.

1 – Leger des heils

Behalve een kerkgenootschap is het Leger des Heils ook een organisatie voor welzijns- en gezondheidszorg. Om dat allemaal mogelijk te maken doen wij aan fondsenwerving – niet alleen door middel van de bekende kledinginzamelingsacties, nu ReShare genoemd – en hebben wij een dienstverlenende afdeling die alles organisatorisch mogelijk maakt. De welzijns- en gezondheidszorg wordt verleend door heilsoldaten. Het is concrete, directe hulp aan mensen die daar behoefte aan hebben, ongeacht hun religieuze achtergrond: alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislozen, prostituees en andere slachtoffers van uitsluiting.

20.00 tot 21.00 uur Inloopconcert door het muziekkorps van het Leger des Heils.

U bent de hele avond welkom voor koffie, thee of fris, en presentaties over het werk van het Leger.

www.legerdesheils.nl



Christelijke gereformeerde gemeente



Wat verbindt ons?

Wij geloven dat God de wereld liefheeft, en dat Hij mensen redt door het geloof in Jezus Christus. Zonder Hem redden we het niet. Dit geloof bepaalt het karakter van onze gemeente: hoe wij leven met God, als mens en met onze naaste. Vanuit deze verbondenheid vinden we het fijn en belangrijk met andere mensen in gesprek te komen. We willen graag met hen van gedachten wisselen over wat ons ieder bezig houdt in het leven. Mogelijk ontstaan er zo nieuwe verbindingen!

U wordt van harte uitgenodigd om onze kerk te bezoeken. Wij organiseren een programma voor kinderen, volwassenen en jongeren. Lekkers met koffie, thee of fris staat klaar voor iedereen!

19:00 – 20:00 Pannenkoeken eten voor kinderen t/m 12 jaar. Kom aansluitend de speurtocht maken en ontdek wie waarom in welke jurk gedoopt werd.

19:00 – 22:00 Doopjurken!

Doopjurken van toen en nu geven een beeld van een traditie rond een kerkelijk sacrament: de doop. Heeft u altijd al willen weten waarom christenen hun kinderen laten dopen? Wat een doopvont is? Een doopjurk van dichtbij willen zien? De gehele avond is er gelegenheid voor ontmoeting en bezichtiging.

20:30 – 21:00 Bij dopen hoort muziek. U bent welkom om te komen luisteren naar ons bijzondere orgel.

3 – Oud-Katholieke Kerk



De Oud-Katholieke Kerk is een kerk met een rijke liturgie, die teruggrijpt op de eenvoud en oprechte beleving van de eerste christenen. Het is een kerk waarin je opgewekt kunt geloven. We vormen een gemeenschap waarin we met elkaar meeleven in de vrolijke en de moeilijke fasen van het leven. We benaderen ethische vraagstukken genuanceerd en niet dogmatisch, vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen tegenover God en de mensen.

Het gebouw aan de Hoge Gouwe is al meer dan 375 jaar als kerk in gebruik, tegenwoordig door de Parochie H. Johannes de Doper.

PROGRAMMA

19.00 - 22.00 Diverse muzikale optredens en verrassende presentaties over het ontstaan van deze Oud-Katholieke Parochie, over haar gebouw en de kunstschaten daarin.

<http://gos.okkn.nl>

Vanaf 23:15 KKN8-Jong

Taizé-viering – De liederen die gezongen worden in de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé gaan de hele wereld over. Andersom trekken jongeren vanuit de hele wereld naar Taizé om deel te nemen aan de ontmoetingen. Deze kerkenacht kun je ook in Gouda kennismaken met de manier van vieren van Taizé, in het kerkgebouw van de Oud-Katholieke parochie.

4 – Sint-Joostkapel

Evangelisch-Lutherse gemeente

Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten
en Vrijzinnige Protestanten

In deze oude, in 1957 grondig gerenoveerde kapel kerken om de week de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten.

De Federatie karakteriseert zich als een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap, geïnspireerd door Bijbelverhalen. De Evangelisch-Luthersen vieren hun 'gemeente zijn' met een eredienst waarin niet alleen liturgische tradities belangrijk zijn – verkondiging uit de Bijbel en viering van het Heilig Avondmaal – maar ook muziek: er wordt veel gezongen.



Tussen 19.00 en 22.00 uur bieden zij een gezamenlijk programma:
Lutherzaal **Het Ontstaan van de Vrijzinnigheid in Gouda**
Film, circa 12 minuten, op verzoek gestart.

Kapel **Meezingconcert (19.30-21.30)**

Deze avond zingt het Federatiekoor Jiddische/Joodse liederen. Het is geen luisterconcert: iedereen mag meezingen! De liederen worden afgewisseld door de inspirerende muziek van het duo Vysotsky.

Het Federatiekoor werd rond 1980 opgericht. Sinds 1992 is Erica de Wijs de dirigente. Het koor zingt bij vaste diensten in het kerkelijk jaar, zoals Kerstavond en bij bijzondere diensten.

Duo Vysotsky wordt gevormd door vader en zoon Mulder, Jaap (1959, klarinet) en Ruben (1984, piano).

Jaap is een muzikale duizendpoot en verhalenverteller. Hij reisde als frontman van de kletzmerband Di Gojim over de hele wereld. Hij is een expert op het gebied van Jiddische cultuur en Balkanmuziek.

Ruben speelt sinds zijn achtste piano, volgde lessen bij vooraanstaande pianodocenten.

Samen brengen zij een mix van Balkan-, Jiddische en popmuziek, chansons en muziektheater.

www.federatiegouda.nl en <http://luthersekerkgouda.nl>

Oecumenisch Initiatief Gouda

Velen zijn in deze tijd bezig met vragen over zingeving en het doel in hun leven en gaan op heel verschillende manieren om met geloofsbeleving en spiritualiteit. Het OIG biedt graag gelegenheid om over deze zaken met elkaar in gesprek te gaan, om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en ervaringen te delen. Daarbij streven wij naar ruimte voor ieders persoonlijke invulling zonder dat er een verplichting ontstaat. Oecumene betekent voor ons het met elkaar delen en beleven van geloof, spiritualiteit, zingeving, in de meest brede betekenis en voor iedereen die daaraan wil deelnemen.

Het OIG komt van september tot en met juni elke 1^e zondag van de maand om 16.30 uur bijeen in gebouw De Berk, Krugerlaan 79, Gouda.

Van de oorspronkelijke Remonstrantse kerk uit 1870 rest nog dit poortgebouwtje. In de Kerkennacht is daar het Oecumenisch Initiatief Gouda te gast. Het OIG biedt u de mogelijkheid om er een moment van stilte te vinden bij een bijzondere icoon. Een icoon is een draagbaar, beschilderd paneel met een afbeelding van Christus, Maria of een of meerdere heiligen, of met een voorstelling uit de heilsgeschiedenis. Iconen komen voort uit de Grieks-Orthodoxe traditie. U kunt er, wanneer u dat wilt, een lichtje bij ontsteken. Het OIG heet u welkom in het laantje dat naar het Poortje leidt, en vertelt u graag over het Initiatief en zijn activiteiten. Ook vindt u er informatie over het Poortje.

www.oiggouda.nl



The Blessing – Johan Maasbach Wereldzending

De monumentale Gouwekerk is gebouwd tussen 1902 en 1904 en is van oorsprong een Rooms-Katholieke kerk. Sinds 1979 huisvest de kerk de pinkstergemeente The Blessing Gouda, één van de kerkelijke gemeentes van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending.

De erediensten van The Blessing worden gekenmerkt door lofprijzing, woordverkondiging en gebed én veel (eigentijdse) muziek. Behalve op zondag vinden er ook diensten plaats op woensdag en op zaterdag. Bovendien wordt de kerk regelmatig gebruikt voor concerten en speciale bijeenkomsten.

Ook in deze Kerkennacht is de kerk open. Kom binnen en bewonder de monumentale architectuur met zijn indrukwekkende Kruiswegstatiën. U kunt ook (onder begeleiding) de toren beklimmen – en op de langste dag van het bijzondere uitzicht genieten. Er is een optreden van een dansgroep en voor kinderen zijn er leuke activiteiten.

Verder kunt u in de kerk spreken met mensen van The Blessing die u graag over hun activiteiten vertellen:

- Point! Where Youth meet
 - Bijbelstudie- en gebedsgroepen
- Koffie, thee, fris en wat lekkers staan klaar!



www.maasbach.com

Vanaf 23:15 KKN8-Jong

Krochtentocht – Ontdek de onbekende plekken van de Gouwekerk, de krochten waar je normaal niet kunt komen.

Gospeltheek – Gospel komt in soorten en stijlen, ook in de kerk. Welkom in de KKN8-Jong Gospeltheek!



7 – Gasthuiskapel

Museum Gouda

In de Gasthuiskapel presenteert Museum Gouda een schitterende collectie religieuze kunst, stukken die de Beeldenstorm hebben overleefd. Kom de sfeer in de kapel ervaren en genieten van de muziek die hier speciaal voor de Kerkennacht gespeeld wordt. Deze avond gratis entree!

20.00 - 20.30 uur **COV Laus Deo**

- delen uit *Requiem* (opus 48) – Gabriel Fauré (1845-1924)
- delen uit *Messe Solennelle* (opus 16) – Louis Vierne (1870-1937)
- *Psaume 150* – César Franck (1822-1890)

Het koor staat onder leiding van Marjon van der Linden en wordt begeleid door pianiste Martine Bunschoten-Lage

20.45 - 21.30 uur **Gassenhauer Trio**

- drie delen uit *Eight pieces* – Max Bruch (1838-1920)
- *Trio Pathétique* – Michail Glinka (1804-1857)

Het Gassenhauer Trio bestaat uit Ton van der Steenhoven (klarinet), Ellen Appün (cello) en Martin van der Puijl (piano). Het trio maakt deel uit van de Sociëteit voor Kamermuziek Gouda.

www.museumgouda.nl



Foto: Martin Oudshoorn

Arkgemeenschap

De Arkgemeenschap Gouda is een leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de Ark ligt de nadruk op samen leven en onderlinge relaties. Persoonlijke aandacht, tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten zijn belangrijk. De Ark vindt dat iedere persoon recht heeft op relaties en een betekenisvol samenlevingsverband, waar toe hij of zij kan 'behoren'.

De Ark is ook een erkende zorginstelling. Onze cliënten, die wij huisgenoten en werkmakers noemen, voelen zich thuis bij ons. Sommigen kiezen bewust voor onze identiteit; anderen worden eerder aangesproken door het kleinschalige karakter van de Ark.

De Ark put haar inspiratie uit het gedachtegoed van Jean Vanier en Henri Nouwen. Deze christelijke denkers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de spiritualiteit van de twintigste eeuw. Op hedendaagse wijze worden de waarden van het evangelie vertaald in het leven van alledag.

Medewerkers, vrijwilligers en cliënten van de Ark willen graag hun ervaringen met u delen. In een afwisselend programma met woord en beeld laten zij u zien welke schat in ieder van ons verborgen is. Wij zijn allemaal unieke personen met onze gaven en met onze beperkingen. Samen vormen we een prachtig geheel.



PROGRAMMA

- 19.00 Inloop
 - 19.30 Video: Henri Nouwen
 - 20.00 Mime
 - 20.30 Video: Jean Vanier
 - 21.00 Mime
 - 21.30 Presentatie jonge vrijwilligers
- Er is een tafel met boeken, foto's en folders.

www.larchegouda.org

Vanaf 23:15 KKN8-Jong

Kerk tussen oorlog en vrede – De bouw van de Jeruzalemkapel is verbonden met de Kruistochten, een periode uit de kerkgeschiedenis die veel oproept. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk positie moeten kiezen. In dit programma maak je kennis met de rol die de kerk heeft gespeeld in tijden van oorlog en vrede.

Ontmoetingskerk

Dat is de nieuwe naam van een van de Goudse protestantse wijkgemeente van de PKN. De Bron (Gereformeerde Kerk) en de Vredeskerk (Hervormde Gemeente) gaan samen verder als Ontmoetingskerk.

Op dit moment zijn de zondagse vieringen nog in de Irishof, Middenmolenplein 266. In september a.s. openen wij de verbouwde kerk aan de Dunantsingel 314.

Nu al gaat het voor jong en oud om ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoetingen met anderen in en voor de wereld. De Ontmoetingskerk wil in Oosterwei een bruisend hart zijn voor allen die open, betrokken en bezielde willen leven bij het geheim van Gods liefde. Van harte welkom!



PROGRAMMA

Tijdens de kerkennacht bent u welkom in en nabij de Hof van Sint-Jan.

Wij presenteren ons met:

- scènes uit de musical Paulus (19.30, 20.30 en 21.30 uur).
- ‘socratisch’ gesprek – ga in gesprek met leden van onze gemeente

Verder is er ruimte voor:

- een ontmoeting met God, door in rust iets te doen met een kaarsje, een bloemstuk, een Bijbeltekst, poëzie, een actuele fotocollage, de klaagmuur en/of de biechtmand
- een persoonlijk gesprek met één van onze mensen

En natuurlijk is er voor iedereen koffie of thee met een kerkkoekje.

www.ontmoetingskerkgouda.nl

Vanaf 23:15 KKN8-Jong

Kerkcafé – Talks, drinks & music. Even bijkomen en bijpraten in de gezellige locatie van de Hof van Sint-Jan. Welkom in het kerkcafé!

Wijkgemeenten A en B Sint-Jan

PKN Diaconie Gouda

Fairtrade **Pauluskerk** i.s.m. Werkgroep Kerk en Milieu

STEP

Stichting Goudse Sint-Jan i.s.m. Warnaar Studio

De Grote of Sint-Janskerk, de langste kerk van Nederland, met haar wereldberoemde gebrandschilderde glazen, verleent deze Kerkennacht gastvrijheid aan haar vaste gebruikers, de protestantse wijkgemeentes A en B, en aan een aantal gasten, (kerkelijke) organisaties die actief zijn in de stad. In het schip van de kerk bieden zij samen een estafetteprogramma, met blokken van 15 minuten + 5 minuten wisseltijd. In stands daaromheen vindt u een schat aan informatie over de wijkgemeenten en de verschillende organisaties.



Estafetteprogramma

- **Première Glory in glass – (19.00 en 21.20 uur)**

De Goudse glazen behoren tot de absolute wereldtop van artistiek vormgegeven Bijbelverhalen: zo sprekend, gedetailleerd en aangrijpend hebben de gebroeders Crabeth ze in glas verbeeld. Diezelfde verhalen hebben dichters en componisten door de eeuwen heen geïnspireerd tot geestelijke liederen.

Op de dvd 'Glory in Glass' komen de Glazen samen met een selectie van deze liederen. Dirk Jan Warnaar filmde fragmenten van de ramen en monteerde die onder opwekkingsliederen die grotendeels in de afgelopen decennia werden geschreven. Ze worden gespeeld door panfluitiste Nienke Zaal (enkele malen ondersteund door violiste Mirjam Vos) en Warnaar zelf als organist aan het fraaie Moreau-orgel. De dvd kwam mede tot stand met advies en ondersteuning van koster en glaskenner Maurits Tompot.

Deze kerkennacht gaat de dvd in première in het schip van de Sint-Janskerk, op groot scherm!

- **Duurzaamheid, wat doe jij eraan ? (19.20 uur)**

Presentatie met korte film over 'duurzame kerk zijn'.

- **Een visser vertelt... (19.40 en 20.40 uur)**

Het verhaal van de kerk lijkt te beginnen bij mensen van wie je niet direct wereldschokkende vernieuwingen verwacht. Maar niet alles is wat het lijkt. Het verhaal van de kerk gaat niet over hen, maar over Jezus. En Jezus maakte zoveel indruk op mensen om hem heen dat hij vandaag nog onderwerp van gesprek is! Hoe is dat mogelijk? Wie kan ons dat beter vertellen dan die ene visser uit het noorden van Israël: Petrus, voorheen Simon. Als één van Jezus' beste vrienden heeft hij een boeiend en relevant verhaal.

Gerard Bijkerk (Missionair Team St. Jansgemeente) heeft een passie voor vertellen. Op eigentijdse en aansprekende wijze vertelt hij het verhaal van Petrus, de visser die discipel van Jezus werd. Het verhaal wordt ondersteund door beelden en muziek.

- **De zorgzame kant van de kerk (20.00 en 21.00 uur)**

Film over alle activiteiten van de diaconie.



- **Orgelconcert (20.20 uur)**

Christiaan Ingelse (dit jaar 25 jaar hoofdorganist van de Sint-Jan) speelt Psalm 150 op het Moreau-orgel:

Looft Hem met bazuingeschal

Looft Hem met harp en citer

Looft Hem met tamboerijn en reidans (Rondo)

Looft Hem met snarenspeel en fluit

Looft Hem met klinkende en schallende cimbalen

Toccata-Postludium: Alles wat adem heeft, love den Here.

Hallelujah.

Stands

- **Glory in glass**

De dvd is deze avond verkrijgbaar; de netto opbrengst is bestemd voor het werk van Stichting Local Care, die kleinschalige en overzichtelijke hulp verleent aan kwetsbare mensen in o.a. Oost-Europa en Pakistan.

www.stichtinglocalcare.nl

- **Fairtrade-Pauluskerk met de Werkgroep Kerk en Milieu**

Duurzaamheid, het lijkt een hype. Het woord is een containerbegrip geworden, waar we al onze goede voornemens in stoppen. Voor christenen is het een vertrouwd concept, op grond van de Bijbel. Zij spreken over 'rentmeesterschap' en 'rechtvaardigheid'.



Genesis vertelt het ons al: 'God bekeek alles wat hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was.' En: Toen bracht de Heer God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren.' Op tal van plaatsen zien we in de Bijbel verwijzingen naar deze opdracht, die we rentmeesterschap noemen. Het beheren van de schepping moeten we volgens de Bijbel rechtvaardig doen. De profeet Micha zegt het zo: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.' Ook in het Nieuwe Testament laat Jezus voortdurend zien hoe wij rechtvaardig kunnen handelen. Tijdens kerkennacht is er in de Sint Jan een stand van de Goudse werkgroep Kerk en Milieu en de duurzame Pauluskerk. Hier is een exemplaar van de groene bijbel aanwezig. Teksten die op duurzaamheid betrekking hebben zijn daarin groen gedrukt. Verder aandacht voor: de Micha-cursus (Praktische handvaten over duurzaamheid in de praktijk van alledag), informatie over energiebesparing en fairtrade producten. Als kerk brengen we dit graag onder de aandacht.

www.pauluskerkgouda.nl

• Wijkgemeenten A & B

De wijkgemeenten A & B kerken wekelijks in de Sint-Janskerk. Zij vertellen u in hun stand graag over hun vele activiteiten.

www.sintjansgemeente.info/gemeente

• Diaconie Gouda & Werelddiaconaat

Diaconie betekent: omzien naar elkaar, je bekommeren om je medemens en recht doen aan je naaste. De diaconie van de Protestantse Kerk in Gouda zet zich in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg. Ze werkt daarvoor graag samen met andere kerken en diaconale organisaties in Gouda.

- Diakenen bieden individuele hulp aan mensen met financiële problemen.
- Diakenen bieden hulp aan kwetsbare ouderen.
- De jeugddiakenen proberen jongeren bewust te maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven.
- Het Werelddiaconaat zet zich in om wereldwijd mensen tot hun recht te laten komen.
- De diaconie ondersteunt diaconale initiatieven en stichtingen.
- De diaconie initieert nieuwe diaconale projecten, vaak in samenwerking met andere kerken, diaconale stichtingen of maatschappelijke organisaties.



Gevelsteen Lazaruspoortje. Het Lazarus-verhaal staat symbool voor naastenliefde.

10 – Sint-Janskerk

In onze stand in de Sint-Janskerk vertellen wij u graag meer over ons veelzijdige werk. Denk aan diaconale reizen voor jongeren, schuldhulpverlening, steun voor gebieden waar oorlog of armoede heerst, voor Voedsel- en Nonfoodbank, voor het Burennetwerk en het project Levensboeken – en nog veel meer. Heeft u vragen, kent u iemand die hulp nodig heeft of wilt u meedoen met een diaconaal project? Kom langs! Contact via Joyce Schoon, diaconaalconsulent@pkngouda.nl
www.diaconiegouda.nl

• Stichting Sint-Janskerk

In de stand van de stichting Sint-Janskerk vindt u informatie over het gebouw als monument, over de Goudse glazen en het Moreau-orgel en over activiteiten in de Sint-Jan. Het college van Kerkrentmeesters heeft de exploitatie van de Sint-Janskerk uitbesteed aan de Stichting Goudse Sint-Jan. De organisatoren van de Kerkennacht zijn de stichting zeer erkentelijk voor haar gastvrijheid.
www.sintjan.com



• STEP

De Protestantse Gemeente in Gouda wil met STEP een impuls geven aan het welzijn en de geloofsontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren. STEP is als steunpunt en expertisecentrum beschikbaar voor opvoeders en jeugdleiders, met begeleiding, organisatie, advies en training. In de stand vertellen de jeugd-

werkers u graag over hun activiteiten ten behoeve van het jeugdwerk. Zo heeft STEP voor deze Kerkennacht het programma KKN8-Jong gecoördineerd. www.step-gouda.nl

Vanaf 23:15 KKN8-Jong

Boilerroom – Gebed en stilte zijn typisch christelijke rituelen. In de Boilerroom kun je kennismaken met een veelvoud aan creatieve vormen van gebed en verstilling. Kom kennismaken met het gebed of neem de tijd voor reflectie.

Ontmoet de Grondlegger – Wat als de Grondlegger van het christelijk geloof vandaag langs kwam? In de film 'Het bezoek' komt Jezus op bezoek in een hedendaagse kerk met confronterende en hilarische momenten als gevolg.

Dreamtalk – Dromen over je toekomst en de leiding van God in je leven. In een gesprek van een kwartier kun je je dromen delen met ervaren christencoaches die luisteren en waar mogelijk advies geven.

Faith-RUSH – Een programma dat draait om kernen van het christelijk geloof. *Receive*, ontvang wat we gekregen hebben, zoals de schepping. *Understand*, begrijp het doel van ons leven. *Share*, deel wat je raakt. *Heaven*, de hemel, het perspectief op, de verwachting van een betere wereld.

De Veste

De Veste is een protestantse wijkgemeente met een kerkgebouw in de wijk Bloemendaal (Ridder van Catsweg 300). Ruim 250 gemeenteleden vieren daar iedere zondag hun geloof tijdens de kerkdiensten. De ochtenddienst begint gedurende de zomertijd om 9.30 uur. Vanaf oktober om 10.00 uur. Er is aandacht voor de kinderen en jongeren tijdens de kerkdiensten. De Veste organiseerde in Gouda Noord twee keer Het KerstWandelTheater, op 24 december. Predikant is Marnix van der Sijs

PROGRAMMA

Begane grond

- 19.00 - 22.00 Bloemschikken voor de liturgie, hoe doe je dat? Kom kijken en/of doe zelf mee.
- 19.15 - 19.45 Veste Koor zingt liederen uit Taizé en Iona. Kom luisteren, meezingen mag.
- 20.00 - 20.15 Veste Koor zingt liederen uit Taizé en Iona. Kom luisteren, meezingen mag.

Eerste etage

- 19.30 - 19.45 Arie Bijl vertelt over dichters en draagt gedichten voor.
- 20.00 - 20.30 ds. Marnix van der Sijs leidt een meditatie bij schilderijen van Vincent Van Gogh.
- 21.00 - 21.15 Arie Bijl vertelt over dichters en draagt gedichten voor.
- 21.30 - 22.00 ds. Marnix van der Sijs leidt een meditatie bij schilderijen van Marc Chagall.

www.devestegouda.nl

Dank aan Arti Legi voor de gastvrijheid!



Rooms-Katholieke Gelofsgemeenschap H. Antonius van Padua

De Rooms-Katholieke Gelofsgemeenschap H. Antonius van Padua maakt (met nog vijf andere katholieke geloofsgemeenschappen uit de omgeving van Gouda, die eerder zelfstandige parochies waren) deel uit van de Parochie Sint Jan de Doper.



Kerkgebouwen van Rooms-Katholieke origine zijn er genoeg te vinden in de binnenstad van Gouda, maar onze huidige gebedshuizen bevinden zich buiten het centrum: de H.-Josephkerk in Gouda-Noord en de O.L.V.-Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan. Als Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap presenteren we ons in de Agnietenkapel, die rond 1460 gebouwd werd. Dit gebouw is een restant van het grote Agnietenklooster. Er woonden ongeveer honderd

nonnen van Sint Agnes, die de 'grauwe zusters' genoemd werden omdat ze een grijs habijt droegen.

Muziek in de Rooms-Katholieke liturgie

In de lange en rijke traditie van de liturgie in de Rooms-Katholieke kerk speelt muziek een belangrijke rol. In de kerkelijke muziek zijn verschillende stijlen en sferen terug te vinden. Muziek en liederen om naar te luisteren en om mee te zingen.

19:00	Savio koor
19:30	Noorderkoor
20:00	Klassieke kerkmuziek
20:30	Savio koor
21:00	Noorderkoor
21:30	Klassieke kerkmuziek

Een doorlopende diapresentatie vertelt u de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerken in Gouda.

www.sintjandd.nl > gemeenschappen



Aspectbouw Gouda bv
Timmer- en Aannemingsbedrijf

Zuidbaan 521
2841 MD Moordrecht

(0182) 37 47 41
www.aspectbouwgouda.nl

Smaakt de Kerkennacht naar meer?

Kom naar de Gouwe Momenten!

In juli & augustus, iedere donderdagnmiddag

12.00 – 12.30 uur

Sint-Janskerk, glazen hal onder de toren

Even weg van het rumoer op de Markt, uit de drukte van alledag. Even stilstaan bij de zin van het bestaan. De Raad van Kerken Gouda en omstreken biedt voorbijgangers en bezoekers van Gouda de gelegenheid om in de Glazen Hal van de Sint-Janskerk naar een lezing te luisteren, te bidden, een kaarsje aan te steken of gewoon stil zijn. Het Gouwe Moment wordt elke week vormgegeven door een voorganger uit één van de kerkelijke gemeenten die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Gouda en omstreken.

datum	voorganger	kerkgenootschap
4-7	Tanno Verboom	PKN
11-7	Joyce Schoon	PKN
18-7	Petruska Schaafsma	PKN
25-7	Cor Verkade	PKN
1-8	Mirjam van Esschoten	Federatie
8-8	Dick Vrijburg	RK Parochie
15-8	Gertie Blaauwendraad	PKN
22-8	Bram Robbertsen	PKN
29-8	Bert Loonstra	Chr. Geref. Kerk

zie verder www.rvkgouda.nl



Kerkennacht Gouda 2013 is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Jac. Bezemer, onze adverteerders en een aantal particuliere begunstigers.

Verder dank aan: Raad van Kerken in Nederland; Raad van Kerken-Gouda e.o.; Museum Gouda; Arti Legi; Fotoburo John van Kleef, Artistic Solutions; Eveline Bersma, Bureau Bersma; tekstbureau berg in de polder. Ontwerp: Peterpaul Kloosterman, www.2pk.nl

Kempkes

OPTIEK

brillen contactlenzen optometrie

Hoogstraat 22
2801 HH Gouda

(0182) 51 23 91
www.kempkesoptiek.nl

vanDasselaar

PENSIOEN & FINANCIËLE PLANNING

Bieslookgaarde 13 - Gouda
Postbus 11 - 2800 AA Gouda
(0182) 53 15 17

www.timvandasselaar.nl



fysiovisiq

visie op bewegen

Gezondheidscentrum
Bloemendaal

Lekkenburg 8a en 2

2804 XC Gouda

(0182) 53 38 33
www.fysiovisiq.nl

Boekhandel Smit

Bijbels - Boeken - Muziek - Geschenken



Ontdek en bezoek!

Korte Tiendeweg 19 - 2801 JS
Gouda - 0182-516613

U vindt ons in de oude binnenstad!

Gratis thuisbezorging in Gouda

www.boekhandelsmit.nl



De Waterjuffer

Handboekbinderij
boek- en papierrestauratie

Wilma van Ipenburg

Korte Raam 2A

2801 WE Gouda

TEL 0182 523 849

E-MAIL dewaterjuffer@planet.nl

Bureau Bersma, begeleidt, adviseert en organiseert

Organiseren met passie is mijn motto

bijvoorbeeld:

- Kerkennacht aan de Gracht in Amsterdam (7.000 mensen)
- Landelijke Pastorale Dag in Gouda (ruim 500 mensen)
- Landelijke Diaconale Dag Jaarbeurs Utrecht (1000 mensen)



www.bureaubersma.nl

Bureau Bersma



Twitter: @KKN8_Gouda

www.facebook.com/kerkingouda

Foto: Remonstrantse Poortje © John van Kleef

